

PODIUM



Stuur uw lezersbrief (max. 250 woorden) of gastopinie (max. 850 woorden) naar opiniereactor Fons Knegtel: opiniereactie@bd.nl. Alleen bijdragen met naam en woonplaats worden geplaatst. Kijk ook op bd.nl/opinie.

Voel je verantwoordelijk, ga niet 'boe' roepen

Boze burgers laten luidkeels weten wat er allemaal *niet* moet gebeuren. Daardoor wordt het voor gemeenten steeds moeilijker om wat dan ook voor elkaar te krijgen. Mogelijke oplossingen: geef die mopperaars verantwoordelijkheid en laat mensen meepraten die profijt hebben van een nieuw plan.

Laurens van Voorst

Opinie
In de drie grootste kernen van Meierijstad komen openbare toiletten. Geen overbodige luxe, want werkelijk duizenden inwoners durven amper in die dorpscentra te flaneren, te shoppen of uit te gaan. Het gaat om mensen met specifieke vormen van darmkanker, bekenbodempatiënten, een overactieve blaas of mensen die bijvoorbeeld door ouderdom incontinent zijn. En dan zijn er nog de rolstoelgebruikers die in nogal wat warenhuizen en horecavakanties te smalle toiletten aantreffen.

In één van de drie dorpen, Sint-Oedenrode, krijgen wethouder en ambtenaren het maar niet voor elkaar om een locatie te vinden. Of nee: met groot gemak werden diverse plekken gevonden, maar steeds mokken omwonenden. 'Niet hier!'

Horendol

Het zal voor veel raadsleden, wethouders, burgemeesters, ambtenaren en ook projectontwikkelaars herkenbaar zijn: of het nu gaat om een openbaar toilet, een windturbine, een opvanglocatie voor asielzoekers, een weg of nieuwe huizen: tegenstanders staan in de rij bij inspraakbijeenkomsten en omgevingsdialogen. En als ze daar hun zin niet krijgen, dan is de weg naar de Raad van State snel gevonden. Waar ze horendol worden van al die bezwaarprocedures.

Het is de schuld van de generatie die zo rond de jaren zestig en zeventig omwille van radicale democratisering gezag en autoriteiten bestreden. Daar hadden ze best gelijk in, maar wat dan wel weer jammer is: ze ruiden de inderdaad omwenselijke onderdanigheid in voor individualisme en dat individualisme verwerd tot een werkelijk stuitend egoïsme. 'Het kan wel zijn dat zo'n openbaar toilet verlichting biedt aan duizenden mensen, maar dat ding komt niet in de buurt waar ik woon!' 'Tuurlijk moeten we vluchtelingen opvangen,



'Tuurlijk moeten we vluchtelingen opvangen, maar niet hier!'

maar niet hier!' En: 'Kan wel zijn dat er woningnood is, maar een nieuwe woonbuurt mag niet mijn vrije uitzicht vernakken.'

Jaren geleden mocht ik ooit een bijeenkomst leiden over zo'n bouwplan. Een dame liet weten dat ze uitkeek op een prachtig weiland en dat het huis niet ging om het uitzicht vanuit haar woonkamer - nee, ze kwam op voor 'de waarde van dat weiland'. Ik vroeg wat er op de plek van haar huis te vinden was, voordat het een huis was. 'Een weiland', giechelde ze.

Dit is geen pleidooi om omgevingsdialogen, inspraak, invloed en zeggenschap in de ban te doen. Dit is een pleidooi om al die 'Niet hier!'-burgers verantwoordelijk te maken.

Waar moet die toilet dan wel worden geplaatst? Waar gaan we die huizen dan wel bouwen? En o ja: welke plek ook kiest, u gaat mee naar de omwonenden van die locatie en gaat met hen in gesprek. Zie samen maar te bepalen wat de meest geschikte of, vooruit, de minst ongeschikte locatie is.

▲ Een volle publieke tribune van de raadzaal in Arnhem tijdens de discussie over het kunstcluster in 2014.
FOTOMARIANPOPOVA

burgemeester en wethouders tonen zo begrip voor misken en maren, maar zijn tegelijkertijd standvastig. Die we komt er. Die nieuwe huizen komen er. Die vluchtelingen gaan we opvangen. Binnen die niet te onderhandelen kaders is er ruimte voor debat, invloed en zelfs zeggenschap - maar die kaders zijn onomstreden. Die blijven.

Wat daarbij helpt: zorg ervoor dat mensen meepraten die belang hebben bij die gemeentelijke plannen. Het is voor omwonenden een stuk lastiger om zo'n toilet in de ban te doen als ze recht tegenover iemand zitten die van zo'n voorziening afhankelijk is.

Zelf mocht ik onlangs een omgevingsdialoog organiseren en leiden voor een fors woningbouwplan en toen kreeg mijn opdrachtgever met enige moeite iemand aan tafel die twee volwassen, woningzoekende zonen in huis heeft. 'Dus u zit hier te mopperen dat er in de zomer een paar uur per dag heel misschien wat schaduw in uw tuin komt van een te bouwen appartementencomplex en daarom moet mijn 28-jarige zoon nog een jaar of acht bij zijn ouders wonen?' Goh.

Consequenties

Bij omgevingsdialogen en andere vormen van inspraak gaat het alsmoer over omwonenden. Zelden of nooit komen de mensen aan het woord voor wie de gemeente zo'n plan maakte. Zoals gemeenten net zo zelden of nooit de participerende tegenstanders verantwoordelijk maken voor de consequenties van hun weerstand.

Dat moesten we maar eens gaan doen. We trekken daarmee stagnerende plannen uit het slop. Maar nog belangrijker: we versterken de democratie. Want democratie kan niet zonder mensen die meepraten én verantwoordelijkheid nemen.

■ Laurens van Voorst woont in Schijndel, is gemeenteraadslid en als communicatieadviseur gespecialiseerd in politieke burgerparticipatie.

“ We kunnen dit probleem alleen aanpakken als hooligans zich niet kunnen verschuilen in de massa

Paul Depla, burgemeester van Breda, over de gestakte wedstrijd tussen NAC en Willem II.

DE STELLING

Elke week werpt het BD een stelling op waar lezers op kunnen reageren. Iedereen die er iets van vindt, kan zijn of haar mening sturen naar onze mailbox: opiniereactie@bd.nl of website: bd.nl/opinie

Elk half uur in Nederland een tabaksdode: 20.000 per jaar. De overheid probeert daarom te voorkomen dat jongeren beginnen met roken en helpen rokers met stoppen. Het RIVM komt met ideeën om sigaretten minder aantrekkelijk en verslavend te maken: sigaretten een donkere kleur geven en suikers en smaakstoffen eruit halen. Is een donkere sigaret zinnig of onzinnig?

De stelling van komende week:

Een donkere sigaret helpt je inderdaad van het roken af, het is een goed idee

Reageren op bd.nl/opinie of mail naar opiniereactie@bd.nl

LEZERSBRIEVEN



▲ De Avontuurlijke Klim op de Sint-Jan. ILLUSTRATIE ARTISTHOCK

Decadentie op hoogte

Het plaatselijk evenementenbureau stak de duurbetalde koppen bij elkaar en verzorven een alles overtreffende entente met een pakkende titel: *Private dining on the roof arrangement*. De Wonderlijke Klim leverde destijds een mooie ervaring en dito foto's op. Nu is er dan de mogelijkheid om op zekere hoogte voor 800 euro per couvert een vorlijke te prikken [BD 6, 7 april]. Het geld komt ten goede aan de Sint-Jan en aan het gewone volk om gereduceerd of zelfs gratis de Avontuurlijke Klim rond het dak van onze kathedraal te beleven. Het bedrijfsleven is dolenthousiast. De Sint-Jan heeft het geld gewoon nodig. Wat willen we nog meer? Eigenlijk voorlopig

zamen en niets. Die reuzen van de middelland (Jules de Corte schreef er een pakkend liedje over) hebben weer iets om naar uit te kijken. En ik veronderstel erover hoe dichtbij fantasievolle gefortuneerden en hun ahangsals bij God proberen te komen om hem, zonder gêné, te laten zien hoe goed ze het hebben. Dichtenbij zullen ze, voorlopig, niet komen.

Jan Roosen
Vught

Staatswinkels in Cuba

Dagelijks lees en hoor je over de fors gestegen voedselprijzen. Voor veel Nederlanders wordt voedsel onbetaalbaar. Waarom

hebben wij in ons zo sociale Nederland niet zo'n zelfde systeem als in het Cuba van wijlen Fidel Castro? In dat land zijn speciale staatswinkels voor de minima waar zij met een bonnensysteem tegen lage prijzen basisproducten kunnen kopen. Waarom doen Nederlandse politieke partijen die zich sociaal-tisch noemen hier niets mee? Willy van de Valk
Boekel

Zwemmen wordt elitair

Mooi stuk in de krant [BD 8 april: 'Zwemmen nemen is altijd een goed idee']. Mijn motto is: een leven lang zwemmen. Van jongs af aan ben ik een waterat, diploma A en B, zwemwaardigheid 1, 2 en 3. Daarna wedstrijdzwemmen, waterpolo, open water wedstrijden. Als leerkracht meegemaakt dat het schoolzwemmen werd afgeschaft, verkeerde zuinigheid! De laatste jaren zwemmen zonder. Gemeenten zouden meer moeten subsidiëren, en anders de provincie of het Rijk. Zwemmen en zwemsport worden anders elitair. In de zomer zoeken mensen vertier aan, en op het water. Denk bijvoorbeeld aan suppen. Of je nu zwemt of supt op het Engelermeer, de Maas of het Meer van Anney, doe het samen, met eventueel een zwemvest aan, en let goed op elkaar.
Hans Bak
Den Bosch

Adoptie en het drama van het niet weten

Durga Saraya
Chautulleo Tranamili
Yung Fierens
Charlotte Pauwe
Opinie

Op 11 april berichtte het *Brabants Dagblad* over de rechtszaak van een man die de onduidelijkheid over zijn adoptie niet meer aankon en de boerderijloods van zijn adoptieouders in Gendern in brand stak. Het citaat van de betrokkene is veelzeggend: 'Ik wil de waarheid over mijn adoptie, dat is het enige wat ik wil'.

Mede-adoptieouders in Nederland werden door het bericht geraakt en wensen hun steun te

betuigen zonder de eventuele strafbare feiten goed te keuren. Menig geadopteerde herkent de wanhoop en eenzaamheid die horen bij het niet mogen weten wie je familie is. Het zijn slechts enkele van de vele lasten die geadopteerden herkennen en een leven lang moeten dragen. Wat voor anderen vanzelfsprekend is, mogen weten van wie je afstamt - is voor veel geadopteerden een wond die maar zelden echt geneest.

Trauma's rond adoptie

Wat de hulpverlening hierbij nog altijd tekortschiet, zorgt ervoor dat trauma's rond adoptie nog steeds niet in het juiste perspectief

gezien en gehoord worden. Als het adoptieproces, de overheid en soms de adoptieouders weigeren mee te werken in het beantwoorden van de vragen, is het enkel een kwestie van tijd voordat tragedieën

“ Minister van Rechtsbescherming heeft sleutels in handen tot het voorkomen van meer wanhoopspaden

zoals die in Gendern zich opnieuw voordoen.

Ook het nieuwe Expertisecentrum biedt, mede door de illegaliteit waarmee veel adopties tot stand zijn gekomen, geen afdoende antwoord op veel van die vragen. Enkele belangengroepen zijn tot nu toe succesvol geweest in het helpen van geadopteerden bij hun afstammingsvragen. Zij moeten dit echter nog steeds doen zonder overheidssteun, terwijl het Expertisecentrum nu met miljoenen euro's aan de slag gaat.

Geadopteerden in Nederland kunnen dan ook niet genoeg benadrukken dat het tijd is voor grondige veranderingen in het adoptie-

► 'Trauma's rond adoptie worden nog steeds niet in het juiste perspectief gezien.'

FOTO POPPE DE BODER

systeem. De minister van Rechtsbescherming heeft mede de sleutels in handen tot het voorkomen van meer wanhoopspaden door hen die op zoek zijn naar hun roots. Zij zien immers de tijd om hun wens in vervulling te zien gaan, genadeloos verstreken.

■ In naam van geadopteerden in Nederland en België: Durga Saraya, Chautulleo Tranamili, Yung Fierens en Charlotte Pauwe

